

Κάποιοι ανενόχλητα κλέβουν το κράτος και άλλοι πληρώνουν

ΧΩΡΙΣ ΠΡΟΣΧΗΜΑΤΑ

Της Θεανώς Θεοπούλου

theano.theiopoulos@phileleftheros.com



Για ακόμη μια χρονιά π έκθεση της Ελεγκτικής Υπηρεσίας κατέγραψε αυτό που καταγράφει τα τελευταία χρόνια, ότι δεν αποδίδουν πλήρως τα εργαλεία που έχει στη διάθεσή του το Τμήμα Φορολογίας, με την τοποθέτηση MEMO σε περιουσίες και τη δέσμευση των τραπεζικών λογαριασμών των ασυνεπών φορολογούμενων, με αποτέλεσμα οι καθυστερημένες εισπράξεις να αυξάνονται αντί να μειώνονται.

Ο κόδομος έχει βαρεθεί να ακούει για φοροδιαφυγή και ότι κάποιοι ανενόχλητα κλέβουν το κράτος και κάποιοι άλλοι συνειδητά πληρώνουν τις οφειλές τους

Από την ανάλυση των ευρημάτων της Ελεγκτικής Υπηρεσίας, π ουσιώδευση των καθυστερημένων εσόδων φαίνεται να οφείλεται σε μεγάλο βαθμό σε νομικά και φυσικά πρόσωπα που δεν δηλώνουν τα πραγματικά τους εισοδήματα, αποφεύγοντας να καταβάλουν τις σχετικές φορολογίες. Το Τμήμα Φορολογίας μπορεί να θρεπτεί τέλεος δικαιολογίες γιατί υπάρχουν οφειλές €2,34 δισ. και γιατί οι ελεγκτικοί μπλανισμοί δεν αποδίδουν στο ακέραιο. Το Υπουργείο Οικονομίας διευκρίνιζει ότι στην ανεισπράξη που αφορά τα φορολογικά έσοδα, ύψους €2,3 δισ., που αναφέρονται στην έκθεση του Γενικού Ελεγκτή, αφορούν την περίοδο από την ιδρυση της Δημοκρατίας μέχρι το τέλος του 2021 και οι φόροι που εισπράχθηκαν από το 1970 μέχρι 2021 φθάνουν τα €79,1 δισ. Υπενθυμίζεται ότι στην έκθεση της Ελεγκτικής Υπηρεσίας εντοπίστηκαν πολλαπλές αδυναμίες και κενά, όπως εταιρείες χωρίς φακέλους, δημόσιοι υπάλληλοι με μετοχές, μειωμένο ΦΠΑ σε επενδύσεις και καθυστέρηση στην υποβολή των φορολογικών δηλώσεων, με αποτέλεσμα την καθυστέρηση εισπράξης φόρων ύψους €2



δισ. Φανταστείτε το κράτος να είχε επιπλέον έσοδα €2 δισ. τι θα μπορούσε να κάνει.

Προφάνως δεν μπορεί να εξαλειφθεί τελείως η φοροδιαφυγή, πάντα κάτι θα υπάρχει. Άλλα όταν απουσιάζει οι κοινή λογική, η πολιτική βούληση περιορίζεται σε λόγια, όταν αρνιόμαστε να πάρουμε μαθήματα για το πώς αντιμετωπίζεται σε άλλες χώρες, θα αναρωτιόμαστε γιατί ορισμένοι δεν έχουν φορολογική συνείδηση. Ο κόδομος έχει βαρεθεί να ακούει για φοροδιαφυγή και ότι κάποιοι ανενόχλητα κλέβουν το κράτος και κάποιοι άλλοι συνειδητά πληρώνουν τις οφειλές τους. Απλά, όσο το Τμήμα Φορολογίας δεν μπορεί να επιτελέσει στο ακέραιο τον ρόλο του, ωθεί και τους νόμιμους φορολογούμενους να παρανομήσουν για να μην αισθάνονται οι χαζοί της παρέας. Λυπτρό το φαινόμενο και αυτοί που δεν μπορούν να ξεφύγουν ή να παρανομήσουν είναι οι μισθωτοί. Αν υπάρχει υποτελέσων του Τμήματος, να ζητηθεί το ανάλογο πρωτοποριακό. Αν υπάρχει προσωπικό και ακόμη η φοροδι-

φυγή ζει και βασιλεύει, πρέπει να προβληματιστούν οι ιθύνοντες. Από διαπιστώσεις έχουμε χορτάσει, ο πολίτης θέλει αποτέλεσμα από το κυνήγι της φοροδιαφυγής.

Ας ελπίσουμε ότι η έκθεση που θα δημοσιεύεται στην Ελεγκτική Υπηρεσία του χρόνου θα δείχνει βελτίωση της εικόνας και οι φορολογικές αρχές θα έχουν κάνει καλύτερα τη δουλειά τους.

Η Ελεγκτική Υπηρεσία στην έκθεση αναφέρει ότι εντόπισε περίπτωση φορολογούμενου που ο οποίος το 2015, ενώ δήλωνε άνεργος λογιστής, μεταξύ 2014 μέχρι 2020 βρέθηκε να είναι μέτοχος διευθυντής σε δύο εταιρίες, οι οποίες εισέπραξαν €3 εκατ. από το κράτος για την προμήθεια αισφαρμακευτικών προϊόντων. Αυτό είναι ένα από τα παραδείγματα. Θα πρέπει το Τμήμα Φορολογίας να μας πει τι έχει κάνει για την κάθε περίπτωση.

Η φοροδιαφυγή, με βάση τον ορισμό που δίνει η Βικιπαίδεια «αποτελεί σοβαρό έγκλημα - απάτη σε βάρος του κράτους. Γενικά αποκαλείται η καθ' οποιονδήποτε τρόπο απόκρυψη φορολογίας υπόληπτης φορολογούμενου φυσικού ή νομικού προσώπου από τις φορολογικές Αρχές. Η φοροδιαφυγή, εκτός από ποινικό αδικήμα που μπορεί να σημειωθεί κατά παράθαση ή καταστρατηγήση του φορολογικού νόμου, θεωρείται και έντονα αντικοινωνική συμπεριφορά δεδομένου ότι το συνολικό ποσό αυτής θα κληβεί τελικά να επωμισθεί, με πρόσθετα κυβερνητικά μέτρα, το σύνολο των φορολογούμενων».

Επισημαίνεται ότι, λόγω της σοβαρότητας του αδικήματος, όλα τα κράτη θεωρούν ειδικές και βαριές κυρώσεις για την αποτροπή του. Αυτές συνήθως έχουν την πρότη καρακτήρα, δηλαδή πρόσθετη φορολογία υπό μορφή προστίμου, διοικητικές δεσμεύσεις π.χ. αποκλεισμό συμμετοχής σε εμπορικές πράξεις όπως δημοπρασίες δημοσίου, μη έκδοση διαβατηρίου κ.ά. καθώς και ποινικές όπως κράτηση, φυλάκιση με ό,τι επακόλουθα μπορεί να επιφέρουν, π.χ. σε πιστοποιητικά, βεβαιώσεις κ.λ.π.

Πετώντας στη θάλασσα μετανάστες αντί για μεχμετζίκ

ΑΝΑΛΥΣΗ

Του Χρίστου Χατζηαννου*



Είχα γράψει σε προηγούμενο άρθρο (21/11/2021) για τους τρόπους με τους οποίους η κυπριακή και η ελληνική κυβέρνηση συνειδητά εργαλειοποιούν τους μετανάστες-πρόσφυγες. Όταν σκόπιμα τους εκθέτουν σε κίνδυνο στη θάλασσα, μετατρέποντας ανθρώπους σε «ίματα κινδύνου» για να αποτρέψουν άλλους επιδόξους μετανάστες, αυτό είναι συνειδητή εργαλειοποίηση. Ή όταν τους φυλακίζουν σε κλειστές δομές, για τον ίδιο λόγο.

Ο μετανάστης πρόσφυγας δεν είναι πλέον ο εαυτός του, αλλά είναι ένα σύμβολο, ένα σημάνιον, όπου το σημαινόμενο είναι ο Τούρκος που επιτίθεται

Όταν επίσης θεωρείται αποτέλεσμα της προηγούμενης σε πιθανότητα εργαλεία των Τούρκων. Ο μετανάστης-πρόσφυγας δεν είναι πλέον ο εαυτός του, αλλά είναι ένα σύμβολο, ένα σημάνιον, όπου το σημαινόμενο είναι ο Τούρκος που επιτίθεται. Ο μετανάστης έχει μετατραπεί, με άλλα λόγια, σε υποκατάστατο του Τούρκου εισβολέα.

Αυτό που δεν είναι αντιληφθεί σε προηγούμενες συνάντησης, είναι πώς αυτή η αντικατάσταση (μετανάστης ↔ Τούρκος) είναι το έργο ενός υποσυνειδότου μηχανισμού που έχει δύο ψυχολογικές λειτουργίες. Η μια λειτουργία

είναι απαλλακτική: επιτρέπει στις εν λόγω κυβερνήσεις να μετατοπίσουν το θέμα, έτσι ώστε να απαλλαγούν από τις συμβατικές, πθκές, υποχρεώσεις τους προς μετανάστες-πρόσφυγες ήδησεις διεθνούς δικαιού. Η δεύτερη λειτουργία αφορά σε υποσυνειδότη εργαλειοποίηση: επιτρέπει στο εθνικιστικό υποκείμενο να ικανοποιήσει ανολοκλήρωτες επιθυμίες που έχουν να κάνουν με την Τουρκία. Η Τουρκία είναι ο Μεγάλος Εχθρός κατά το οποίο εκκρεμούν ιστορικές επιθυμίες εκδίπονταις και λύτρωσης. Ο αλητρωτισμός έχει ιζηματοποιηθεί σε ματαωμένες επιθυμίες εκδίκωσης.

Πρόκειται για επιθυμίες με στόχους εξαιρετικά επικίνδυνους και μη αποδεκτούς, αφού το υποκείμενο για να τους ικανοποιήσει πρέπει να ρισκάρει τη ζωή του και μάλλον να σκοτωθεί. Με την ιδέα του «υθριδικού πολέμου» ενεργοποιείται μια διαδικασία ψυχολογικής πετάσθετης, όπου τα αντικείμενα-στόχοι αυτών των επι-

θυμών αντικαθιστούνται με άλλα αντικείμενα, τα οποία είναι πιο «προστάτα», λιγότερο επικίνδυνα, που αποτελούν ευκολότερο στόχο για να ικανοποιηθούν οι επιθυμίες. Έτσι, αν οι μετανάστες-πρόσφυγες θεωρηθούν πρόκειται στου Τούρκου κατακτητή, δεν χρειάζεται να επιτεθεί κανείς στα μεχμετζίκ για να πετύχει νίκη επί των μεχμετζίκ: μπορεί να επιτεθεί σε ένα μετανάστη-πρόσφυγα. Και δεν χρειάζεται να πετάξει κανέναν Τούρκο στη θάλασσα-είναι αρκετό να πετάξει ένα μετανάστη στη θάλασσα. Θα είναι σαν να επιτέθηκε στα μεχμετζίκ και σαν σαν πέταξε τους Τούρκους στη θάλασσα.

Διά τη μετάθεσης, εργαλειοποιούνται οι μετανάστες για να ικανοποιηθούν επιθυμίες που, υπό κανονικές περιστάσεις, θα χρειαζόταν να ρισκάρει κανείς τη ζωή του για τις ικανοποιίσεις.

* Διδάκτωρ Φιλοσοφίας, www.christoshatzianou.com